

2112:59

MERVIN
15 48
59
343K



From Marie Oyvordet
G.M.W. Long P.O.
Gudbrandsdalen
Norway, Europe.

AEROGRAMME
AIR MAIL - PAR AVION

← SECOND FOLD HERE — PLIEZ ENSUITE ICI →
SENDER'S NAME AND ADDRESS — NOM ET ADRESSE DE L'ENVOYEUR

Mrs Thea Olson
Mervin, Sask.
Canada.

NO ENCLOSURE PERMITTED — NE RIEN INSÉRER

↑ FIRST FOLD HERE — PLIEZ D'ABORD ICI ↓

Kjære Søster med familie:

Mervin, Sask. Canada.

Dec 15/1959.

Gladelig Jul og Godt Nyt Aar ønskes eder.

Ja nu er det saa længe siden jeg skrev til nogen i Norge. og ogsaa længe siden nogen av os her har hørt ifra der. Men jeg føler haabe at alt er vel, sidst jeg horte ifra dig havde du netop mistet en liden sønn du var bestemt til, hun havde druknet, vist jeg ikke hugger feil, ja det er saa hørt at miste, hadde store og smaa, for vi har dem saa kjær, jeg og mistet en 10 aar gammel gut, September 10-td det var den elste av Haakons børn, han var fød med Nyres som ikke arbeidet, saa det var ikke noeget at gjøre for ham. Men han var saa tilfreds med at faa gaa til Herrens og faa være med Jesus alltid. Men saa hørt for foraldrene og for børnene som er tilbage, hans broder $9\frac{1}{2}$ aar fundiserte ofte endnu i en krog alene og gaater saa saart ifra Eddie.

Alle mine børn og børnebørn som er her er alle i beste velgående somme av dem er nok bra langt borte, men nu for tiden er det ikke langt, alle har gode "Cars" Automobil og veiene er som gader næsten alt over. Orland og familie kom hjem siste lørdags kveld men saa er han bare 100 mil borte, vi telefonerte da til Lloyd saa de og kom saa vi kunde være tillsammans en stund.

Lloyd er endnu paa min farm,

Jeg tenker at gaa til Raymond for jul, og kanskje til Orland ogsaa og naturlig vis til Lloyd. Jeg har nu 19 børnebørn som lever er saa taknemlig forat være noksaa frisk og kan gjøre mit arbeide, har byggt leise for nogen av gutterne, de alle liker leise og lutefisk for jul, men deres hustruer kan ikke alle bage. Jeg talte med Julie paa telefonen nogle dager siden, de var alle bra, ogsaa talte jeg med Anna paa telefonen, hun er noksaa bra men begynder at blive gammel ogsaa, 73 aar kommer ikke ud meget, det koster meget at toge bussen

lever jeg i den samme vesle by og jeg har det saa godt paa

alle maader, saalinge, som jeg kan
stille mig selv, og jeg har saa pent
et hjem, hvor stort omg. vi kunde see
hverandre endnu engang her i livet
men det blir nok ikke nu, kan bare
fantasere medens jeg sidder her alene.
Nu faar du vaere snild og hebe alle mine
brodre og soestre der, jeg haaber de er alle
friske og saa faar du ogsaa onske dem
en Velsignet Jul og godt Nyt aar ifra
os alle soestrene her, jeg tænker Anna
har skrevet til broder John.

Jeg vilde onske meget at hore fra dig
eller nogen anden af min slagt der
det er nok næsten en hel menneskealder
nu siden jeg reiste ifra dem. Men i
tankerne har ingenting forandret sig
ved dem, jeg ved nok det er store omvælt-
ninger der ogsaa, men til mig er
alting som da jeg reiste 48 aar den 24^{de} ~~Januar~~
Februar siden, snart saa skal ogsaa jeg
faa hjemlov, og saa vare med Jesus min
frelser for altid ogsaa møde mine kjære
igen, saa en. Kjærlig hilsen til eder alle
fra soester Thea Olson.